

## Toespraak Koningsdag 2016

### Wassenaarse Oranje Vereniging "Koningin Wilhelmina"



Mijnheer de burgemeester, Mevrouw Barth, Leden van de WOV, dorpsgenoten,

Het afgelopen jaar waren wij getuige van 'n van de grootste humanitaire drama's uit onze naoorlogse periode. Miljoenen en miljoenen ontheemden op de vlucht.

Net als in 1945. Toen vanuit het totalitaire oosten richting het vrije westen. Vandaag de dag, vanuit het door rampspoed geteisterde zuiden naar het welvarende noorden.

De wereld waarin wij Nederlanders leven is nog steeds een zeldzame combinatie van democratie, rechtszekerheid en bestaanszekerheid.

Een uitzonderlijke combinatie die historisch gezien niet normaal is. Eerder abnormaal. De wereld om ons heen is toch heel wat minder veilig is dan wij lang hebben verondersteld. In deze samenhang is het zinnig na te denken over de relevantie van onze landsverdediging.

Iemand die dat al op jonge leeftijd deed was Koningin Wilhelmina.

Op militair vlak bezat zij een enorme bezieling en een zekere mate van deskundigheid. Wie verder in de familiegeschiedenis van de Oranjes graaft, ziet dat de vroegere Stadhouders voornamelijk succesvolle legeraanvoerders waren.

Maar ook onze latere Koningen toonden zich militair betrokken.

Vorige maand bezocht ik in Gent een tentoonstelling over de tijd dat Nederland en België staatkundig een eenheid vormden. Met volop aandacht voor Koning Willem II, broer van wijlen onze dorpsgenoot Prins Frederik. Hoe Koning Willem II als jonge prins, notabene als Troonopvolger, met gevaar voor eigen leven, een effectieve militaire bijdrage heeft geleverd aan de val van Napoleon tijdens de Slag om Waterloo. En daarmee aan de definitieve beëindiging van de Franse bezettingstijd. Ik ben blij dat onze jonge Koning eveneens overtuigt in zijn verbinding met onze krijgsmacht.

Hoe doe hij dit?

Via onderscheidingen. Onlangs met het uitreiken van Militaire Willemsorde aan het Corps Commandotroepen. De hoogste en oudste dapperheidonderscheiding die ons land kent, vanwege de uitzonderlijke inzet van het Corps in Afghanistan.

Via zijn inspanningen ten behoeve van de Nederlandse veteranen. Via zijn bezoek aan Nederlandse militairen in Mali verleden jaar. Hij doet dit in woord, daad en ceremonieel.

Waarom is zijn verbinding met onze krijgsmacht zinvol?

Om historisch bewustzijn te versterken.

Om aandacht te schenken aan de aanzienlijke persoonlijke risico's waaraan een deel van onze krijgsmacht is blootgesteld. Om onbaatzuchtig gedrag te prijzen.

Maar zijn het Zwaard en het Schild voldoende om onze samenleving ook van binnenuit te beschermen? Er is meer nodig, ceremonieel en moreel leiderschap kan mede-beslissend zijn. Ons Staatshoofd draagt hier zijn steentje aan bij. Denk aan zijn bezoek aan de Haagse Schilderswijk, 'n dag na de barbaarse aanslagen in Brussel. Een vrouw merkte op: 'Dat de koning hier is, betekent dat hij er ook voor ons is'.

De signaalwaarde was onmiskenbaar.

Wie zich verbonden voelt haakt niet af. Dames en Heren, als WOV herdenken en vieren wij dit jaar ook het 75-jarig jubileum van de Prinses Irenebrigade.

Een groep Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk tijdens de bezettingstijd een strijdmacht heeft gevormd. Landgenoten die een essentiële rol hebben gespeeld bij de bevrijding van Nederland.

Vanaf de zwaarbevochten Normandische stranden tot aan de capitulatie in het Gelderse Wageningen.

Vernoemd naar onze nieuwe dorpsgenoot Prinses Irene. De Vredes Prinses. Daarom is op 5 mei de WOV-medeorganisator van de Liberty Tour. Een konvooi van authentieke WOII militaire voertuigen.

Om half twaalf en volgens de oorspronkelijke route van de Prinses Irenebrigade, komt deze stoet, rijdend vanaf Wageningen in Wassenaar aan.

Afrondend,

Verleden week stonden wij als WOV stil bij de 90e verjaardag van Koningin Elisabeth. Tijdens haar 64 dienstjaren heeft zij als bevriend Staatshoofd ontmoetingen gehad met twaalf verschillende Amerikaanse Presidenten.

Van Harry Truman in 1952 tot en met de lunch met Barack Obama op de dag na haar 90e verjaardag. Samen met haar 95-jarige echtgenoot en met aanzienlijke vitaliteit. Ongelofelijk. Vandaag vieren wij de verjaardag van onze eigen Koning. Met blijdschap. Met waardering voor zijn werken. Daarom wensen wij het Staatshoofd, onze dorpsgenoot, geluk en wijsheid. Vandaag vieren wij ook wie wij willen zijn. Met elkaar, vrolijk en feestelijk. In vrede. Een dag van ontmoeten en samenzijn. Maar vooral - en meer dan ooit - een dag van eenheid.

J.R. Stallinga

Voorzitter Wassenaarse Oranje Vereniging "Koningin Wilhelmina"

27 April 2016